

De Duitse Alpenstrasse

Deze route is een prachtige trip van meer dan 450 kilometer langs mooie natuur en cultuur. De weg met lange rechte stukken, beklimmingen en haarspeldbochten voert over en langs de grens van Beieren en Oostenrijk.

Om optimaal van de natuur en cultuur te genieten is het aan te bevelen een flink aantal stops (overnachtingen) in te plannen.

Lindau - Oberstaufen 42 km

Het eiland Lindau; een goed vertrekpunt.

Het eiland Lindau is door een dam en een brug met het vasteland verbonden. Op het eiland ligt de historische binnenstad van de gelijknamige stad Lindau. In het schilderachtige middeleeuwse stadje lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Er staan vele prachtige barokke kerken en historische gebouwen die de moeite van het bekijken meer dan waard zijn. De leuke terrasjes en gezellige boulevard geven de stad een levendig beeld. In het barokke Stadtmuseum is te zien hoe de burgerij vroeger woonde en leefde. De voormalige vuurtoren (Mangturm) biedt een mooi uitzicht op de Oostenrijkse stad Bregenz aan de overkant van het meer. Op de Marktplatz staat het Haus zum Cavazzen met een royaal beschilderde brede gevel. Dit huis werd rond 1600 bewoond door de rijke Italiaanse koopmansfamilie Cavazzo. In het gebouw bevindt zich het kunstmuseum van de stad.



Een wandeling door Lindau is de juiste voorbereiding voor de reis. Genieten van het haast mediterrane klimaat met een kopje koffie in de bedrijvige haven voordat het uitzicht over het magnifieke meer wordt verruild voor dat van de koele bergen.

De route leidt langs de zeven steile bochten, van de Rohrbachbergweg - 400 meter omhoog, met een maximaal stijgingspercentage van 9 procent. Dit is alvast een voorproefje van wat de Duitse Alpenroute te bieden heeft.



De Scheideggerwaterfällen zijn een omweg meer dan waard en vormen één van de mooiste, geologische bezienswaardigheden van Beieren.

In de geschiedenis van de plaats **Lindenberg** domineert de hoedenmakerij. Volgens het Lindenbergse hoedenmuseum werd de eerste hoedenfabriek opgericht tijdens de Biedermeierperiode (1814-1840). Rond 1890 maakten 34 strohoedfabrikanten samen jaarlijks zo'n 8 miljoen strohoeden. Lindenberg kreeg als hart van de Duitse strohoedenindustrie in de vroege jaren twintig de bijnaam 'Klein Parijs'.

Na circa 1½ kilometer leidt de weg naar de grote parkeerplaats bij de firma Liebherr. Daar hebben we een fantastisch uitzicht over het totale nationale Nagelfluhkettepark. Op de bergkam tussen Weiler en Simmerberg is bij helder weer niet alleen de Allgäu en de Vorarlbergen te zien, maar zelfs het Zwitserse Santismassief. De zonovergoten bergterrassen van de westelijke Allgäu bieden een uitzicht van een openluchtbioscoop met valleien, heuvels, eenzame boerderijen en weides.

Oberstaufen - Füssen 72,2 km

De bochten van de Oberjochpas

Via uitzichtpunt Paradijs - dat zijn naam dankt aan de fantastische panorama's over het nationale natuurpark Nagelfluhkette, de Oostenrijkse Vorarlberg en de Zwitserse Alpen – gaat de reis naar **Oberstaufen**. Daar valt te genieten van een reeks gezonde en ontspannende activiteiten en kwalitatief zeer goede hotels en restaurants.

Elk jaar in mei vindt hier de start plaats van de Allgäu-Oriënt Rally; met honderd teams, driehonderd auto's en motoren en zeshonderd deelnemers de op een na grootste rally ter wereld. Tijdens deze 18-daagse reis naar Amman in Jordanië voeren de teams een speurtocht uit waarbij ze vele opdrachten moeten vervullen.

Vanaf Oberstaufen bereiken we de **Großer Alpsee** - het grootste natuurlijke meer van de Allgäu.



Vervolgens rijden we naar **Immenstadt**; een oude koninklijke stad met een kasteel, veel mooie pleinen en bezienswaardigheden.



Via **Sonthofen** en **Bad Hindelang** naderen we de meest bochtige weg van Duitsland: de Oberjochpass die nog uit de Middeleeuwen stamt en toen een belangrijke handelsroute door de Alpen was. In 1662 werden er maar liefst 15.850 vaten met zout van 280 kg over de weg vervoerd. Dag na dag waren er 300 werkpaarden in touw om deze taak te vervullen. Voor die tijd was het dan ook een drukke weg en dat leidde tot regionale voorspoed.

In 1895 begon de aanleg van een nieuwe, bredere weg, die geschikt was voor zwaarder verkeer. 106 langzaam omhoog voerende bochten overbruggen het 300 meter hoogteverschil. De weg is zo goed geïntegreerd in het boerenlandschap dat hij er onlosmakelijk onderdeel van is, net als de aangrenzende dorpjes en bergen.

Vlak voor de top, voor de afdaling door de alpenweiden naar **Wertach** is er een prachtig uitzicht. Vanaf Wertach komen we bij de **Grüntensee**.

De Allgäuer kaas is zeer bekend. Onderweg zijn er talloze mogelijkheden om meer te leren over het kaasmaakproces en om er zelf van te proeven.

Pfronten, na **Nesselwang** het volgende dorpje op de route, is gewijd aan de helende kracht van hooi. Het komt exclusief uit onbegraasde én onbemeste bergweiden die op meer dan 900 meter hoogte liggen. De onuitputtelijke helende kracht van het hooi van de bergenweiden met zeventig verschillende soorten kruiden, grassen en medicinale planten, wordt op allerlei manieren ingezet; een 'hooistempelmassage' maakt spieren na het autorijden weer los.

De meren **Weissensee**, **Hopfensee** en **Forgensee** die langs de Alpenroute liggen, bieden talrijke mogelijkheden om een duik in koel water te nemen.

Füssen in Allgäu

Op 4 kilometer afstand ligt op 833 meter de hoogste stad van Beieren: Füssen, waar de Duitse Alpenroute de 'Romantische weg' en de 'Via Claudia Augusta' kruisen. De romantische oude binnenstad van Füssen heeft haast Italiaanse flair - de pleinen en straatcaféetjes nodigen uit om er rond te neuzen. Het was tijdens de hoogtijdagen van Füssen in de vroege zestiende eeuw - toen keizer Maximiliaan I er bijna veertig keer een bezoek bracht - dat er gotische stadshuizen en muren werden gebouwd. Tijdens deze periode werd ook het **Hohe Schloss**, toen de woning van de prins-bisschop van Augsburg, uitgebreid met een prachtige beschilderde façade. Vandaag de dag huist het slot de schilderijencollectie van de staat Beieren.



Op de oever van de rivier de Lech staat het vroegere **Benedictijnse klooster van St. Mang**, nu het stadsmuseum. Magnifieke barokke interieurs herinneren aan de rijkdom van het klooster.



De afbeeldingen van luiten en violen verwijzen naar de stad als wieg van de Europese luitenindustrie en als belangrijk centrum van vioolbouwers. Füssen wordt omringd door één van de mooiste Beierse landschappen met indrukwekkende alpentoppen, glooiende heuvels en meer dan tien meren.

Tips:

- De historische stadskern met gevelhuizen in onder andere de Reichenstrasse en op de oude handelslocaties (Kornhaus, Schrankenplatz, Brotmarkt); restanten van de voormalige versterkingswerken met verdedigingstorens en gedeelten van de weergang (14e/16e eeuw) Heilig-Geist-Spitalkirche (1748/1749): façade met frescoschilderingen; rijk barok interieur.
- Krippkirche St.-Nikolaus: met hoogaltaar van Dominikus Zimmermann.
- Begraafplaatskerk St.-Sebastian: met Sebastianskerkhof en een behouden gebleven gedeelte van de middeleeuwse stadsmuur.
- Franciscanenkerk St.-Stephan.
- Frau-am-Berg-Kirche Lechwaterval.
- Bosbelevingscentrum Ziegelwies: vrij toegankelijk buitenterrein met bergbospad en ooibospad, doe-plekken, kinderspeelplaats, reuzenglijbaan; infopaviljoen met tentoonstellingen over het thema natuur; evenementenprogramma.



De romantische ziel van Beieren wordt Füssen ook wel genoemd. Grenzend aan de Alpenrand in een van de mooiste vakantiestreken van Beieren.

Füssen – Garmisch Partenkirchen 66,7 km

De poort naar Neuschwanstein

De Beierse koningen zochten hun toevlucht waar reusachtige bergtoppen de zacht glooiende uitlopers van de Alpen met hun vele meren als wachters omlijsten. Maximiliaan II, koning van Beieren, bouwde in de negentiende eeuw zijn woonslot [Hohenschwang](#) aan de voet van de machtige bergtop de Säuling, waar de koninklijke familie vele zomers doorbracht.



Ver van verplichte hofceremonies en bestuurlijke beslommingen bouwde zijn zoon Ludwig II daar tegenover het [Neuschwanstein kasteel](#); zijn middeleeuws droomslot en toevluchtsoord. Het beste uitzicht op Neuschwanstein krijg je tijdens een boottocht over de Forggensee.



In het aanzicht van de Zugspitze en het Karwendelgebirge

De Duitse Alpenroute gaat nu van Allgäu over in Opper-Beieren. De Pfaffenwinkel, ons eerste gedeelte van Opper-Beieren, dankt zijn naam aan zijn talrijke barokke kerken en kloosters. Bijzonder bezienswaardig is het Welfenmünster met een prachtige tuin in [Steingaden](#); een Norbertijns klooster (de monniken dragen een wit habijt). Ook zeer de moeite waard is het meesterwerk van Dominikus Zimmermann: de Bedevaartkerk van [Wies](#).

Na de Echelsbacherbrug begint het Ammergebirge. In [Unterammergau](#) waren ooit meer dan 50 slijpsteenmakers gevestigd. In het Wetzsteinmuseum is van alles te zien over het oude handwerk het slijpsteen maken.

Houten christusbeeldjes en muurschilderingen



Een bijzonder kenmerk van Oberammergau is de uitgebreide 'Lüftmalerei'; de gekleurde muurschilderingen die typerend zijn voor Opper-Beieren. De faam van de schildersfamilie Zwinnick die ze maakte, reikt tot ver buiten de regio. De beschilderde gevels tonen vaak scènes uit het lijdensverhaal van Christus en andere Bijbelse scènes.

In 1633 eiste de pest 80 levens in Oberammergau en de overlevenden beloofden plechtig dat ze regelmatig het Passiespel zouden opvoeren als hun stad in de toekomst gevrijwaard zou blijven van de 'zwarte dood'. Tot op heden houdt de bevolking zich aan de belofte. Een keer in de tien jaar laten de bewoners hun haren en baarden groeien en speelt het hele dorp de laatste vijf dagen van het leven van Jezus Christus na. Alleen burgers van Oberammergau mogen acteren.

Bijkomende voorwaarde is dat je in Oberammergau moet zijn geboren of er al meer dan 20 jaar wonen. Op een inwonertal van iets meer dan 5000 zijn er 1400 acteurs.

Onder begeleiding van een gids kan het theater waar het Passiespel wordt opgevoerd worden bezichtigd. Het theater is gebouwd in 1930 en werd in 2000 gerenoveerd. Er is een kleine expositie die een beeld geeft van de Passiespelen.



Passietheater 6

Oberammergau is ook beroemd van de talrijke Dievdirbys: religieuze houtsnijwerken die terug gaan tot de 16e eeuw en waarschijnlijk geïnspireerd zijn door het nabijgelegen Ettalklooster. Deze houtsnijwerken werden in de 18^e eeuw, tijdens de hoogtijdagen van de handel, verspreid over Duitsland en de rest van Europa. 'Kraxenträger' (venters met grote rugzakken) bezorgden ze bij mensen thuis. De huidige houtsnijwerken zijn te koop in vele winkels in Oberammergau en omgeving. Tussen half mei en half oktober bestaat de mogelijkheid om te zien hoe ze gemaakt worden door ambachtslieden in het 'Pilatushaus' (Pilatushuis). In **Oberammergau** is tevens een groot aantal winkels met kerstartikelen.

Op de weg ligt ook **Slot Linderhof**, het is het kleinste van de drie kastelen gebouwd in opdracht van **Lodewijk II**, en het enige dat vóór zijn dood werd voltooid. Het kasteeltje ligt op 948 meter boven de zeespiegel. Linderhof was voor Lodewijk II zijn lievelingsverblijf, dat hij steevast "Mein Villa" noemde.



Vervolgens passeren we het benedictijnenklooster van **Ettal**, met talrijke bedrijven, zoals een brouwerij, distilleerderij, melkhandel, restaurant en hotel. Over de bergpas **Ettaler Sattel** daalt de weg vier kilometers op een helling van 8% naar **Oberau** en **Farchant** in Werdenfelser Land. Het zicht op het Wettersteinmassief met de bergen Alpspitze en Zugspitze is indrukwekkend en levert de komende paar kilometer telkens veranderende perspectieven.

Garmisch Partenkirchen – Bad Tölz 57,5 km

Vervolgens bereiken we Garmisch-Partenkirchen.



Gelegen in het adembenemend berglandschap aan de voet van de 2962 meter hoge Zugspitze (de hoogste berg van Duitsland), belichaamt Garmisch-Partenkirchen de oorspronkelijke alpennatuur.

Het is een regio, die is gevormd door haar inwoners en hun cultuur, waarin typische Beierse tradities diepgeworteld zijn. De diversiteit van de bergachtige omgeving is groot. Voor actieve toeristen zijn er vele faciliteiten zoals skiën en langlaufen, sneeuwwandelen en ijshockey in de winter en kanoën, paragliden, bergwandelen en hiken in de zomer. Je voelt de geschiedenis als je door de Frühlingsstraße wandelt in Garmisch en in de historische Ludwigstraße in Partenkirchen. De prachtige muurschilderingen vertellen verhalen over de bewoners, hun leefomgeving, hun tradities en gewoonten. De inwoners staan bekend om hun openheid, levenslust en Beierse inborst.

In het voetgangerscentrum van Garmisch, van Marienplatz naar de Richard-Straussplatz is een grote diversiteit aan winkels te vinden van gewone winkels tot exclusieve boetieks en winkels van bekende modemerken. Traditionele ambachtswerken van hoge kwaliteit - zoals 'Tracht', de traditionele kledij in de streek - mixen met de moderne Alpenmode en levensstijl. Traditionele goudsmeden en 'Haferlschuhmakers' (makers van Beiers schoeisel) zijn gevestigd rondom de eerder genoemde Ludwigstraße.

Een ander voorbeeld van deze bijzondere manier van leven is te vinden in de keuken, die varieert van de befaamde Beierse 'Schmankerl' (pasteitjes), de moderne wereldkeuken met lokale, biologische producten tot verfijnde diners in toprestaurants. Het aanbod aan overnachtingsmogelijkheden is eveneens groot: van pittoreske, landelijke pensions en charmante vakantiehuizen tot luxe hotels van de hoogste kwaliteit.

Dankzij haar positie op de 'Via Raetia' (een Romeinse weg), verkreeg **Mittenwald** al vroeg het recht om markten te houden. Het plaatsje is ook internationaal vermaard vanwege de 300 jaar oude traditie van vioolbouwen en een bezoekje zeker waard.



Bij passage van de rustige dorpjes **Krün** en **Wallgau** rijzen aan een kant de uitdagende klippen van het Karwendelgebirge steil omhoog en aan de andere kant zien we het laatste én misschien wel mooiste uitzicht op het Wettersteinmassief.

Tocht over de Kesselberg



De **Walchensee** is een paradijs voor watersporters. De 9 kilometer lange Kesselbergstraat, die via 14 bochten met een gemiddelde hellingsgraad van vier procent, 240 meter omhoog voert, verbindt de Walchensee met de **Kochelsee**.

De huidige weg is aangelegd aan het begin van de vorige eeuw. In 1905 en 1907 werden er auto- en motorwedstrijden gehouden. Door de brede bochten in de weg konden auto's en motoren er hoge snelheden bereiken.

Tegenwoordig is de weg nog steeds een favoriete bestemming voor motorrijders. Maar tijdens het weekend én feestdagen is de weg richting Walchensee verboden terrein voor motorrijders en geldt er voor de hele bergpas een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, plus een inhaalverbod.

Vanaf verschillende punten op de weg is er mooi zicht op de Kochelsee. Het is er het mooist in de late namiddag wanneer de zon het hele landschap in een speciaal, warm licht onderdompelt. De unieke sfeer van het landschap had grote invloed op de kunstenaars van de Blaue Reiter vereniging.

Het hoogteverschil tussen Walchensee en Kochelsee wordt gebruikt door het zogeheten Walchenseekraftwerk, voor de productie van elektriciteit. Het moderne bezoekerscentrum van de energiecentrale geeft een goed inzicht in de geschiedenis van het gebouw, dat in 1924 werd gebouwd en is ontworpen door Oskar von Miller.

Kort na [Kochel am See](#) zijn in de verte de imposante koepels te zien van het oudste klooster in Opper-Beieren met zijn barokke basiliek van Sint-Benedictus. Het kloosterdorp [Benediktbeuern](#) geldt als het spirituele en culturele centrum van het Tölzer Land.



Langs [Bichl](#) en [Bad Heilbrunn](#) - allebei dorpjes die zich veel met het thema kruiden bezighouden – voert de reis naar Bad Tölz.

Bad Tölz – Oberaudorf 72,2 km

Slenteren en winkelen in Bad Tölz; een marktstad met flair

De Isar rivier meandert als een turquoise, parelmoeren band door het centrum van Bad Tölz. In het zuiden rijzen de machtige Alpen op met hun besneeuwde toppen. Op de rechteroever verrijst de pittoreske oude stad - met zijn Marktstraat in barokke stijl en met beschilderde façades: de 'huiskamer' van Bad Tölz. Stedelijke flair in barokke architectuur, en dat toch midden in de natuur. Het beste zicht op de Isarvallei heb je vanaf de Leonhardkapel op de Kalvarienberg.



Al tegen het einde van de 19^e eeuw trok de stad in de nabijheid van München de aandacht van mensen van verre. Vooraanstaande Europese vorsten en edelen, kunstenaars zoals schrijver Thomas Mann en architect Gabriel von Seidl hadden hun zomerverblijf in de stad en gebruikten de lokale jodiumbronnen als genezing voor allerlei kwaaltjes.

In de historische binnenstad, nodigen de mooie Markstraat met daarnaast een web aan slingerende steegjes met kleine winkeltjes, die klederdracht en lokale, ambachtelijk gemaakte spulletjes verkopen, cafeetjes, restaurants en hotelletjes uit om er doorheen te slenteren.

Veel toeristen komen naar Bad Tölz voor traditionele festivals zoals de Leonhardifahrt begin november waarbij prachtige versierde wagens met paarden in processie door de straten trekken.



Andere evenementen zijn de Tölzer rozen- en tuindagen rond Pinksteren en de drukbezochte kerstmarkten.

Van Bad Tölz voert de weg omhoog naar het vlottendorp [Lenggries](#), het wandel- en skiparadijs [Brauneck](#) en verder naar [Sylvensteinspeicher](#), een stuwmeer met fjordachtige oevers in de wonderschone Isarwinkelregio.

Tegernsee en Schliersee - Genieten met alle zintuigen

Visliefhebbers slaan voor [Kreuth](#) af richting viskwekerij de Herzogliche Fischzucht. Daar is vers gevangen vis of gerookte forel en zalmforel te koop. Een paar kilometer verderop is de natuurwinkel voor kaas 'Tegernseerlandproducten'; zuivelproducten gemaakt van de lokale 'Heumilch'. Deze regio noemt zich 'Genießerland', land van de genietters en streeft er naar om de Beierse cultuur en zijn specialiteiten te bevorderen.

De weg leidt door het eenzame en stille grensgebied tussen Beieren en Tirol naar de levendige [Tegernsee](#).



We vervolgen de weg langs het meer naar [Gmund en de Schliersee](#) waar uitstekende brandewijn en whisky te koop zijn. De Slys-distilleerderij in de wijk Neuhaus geeft informatie over de originele Beierse single malt whisky's.

Ook aan te raden: een bezoek aan het openluchtmuseum van de tweevoudig Olympisch kampioen Markus Wasmeier, een rit naar de Spitzingsee of een ritje omhoog met de kabelbaan vanaf [Bayrischzell](#) naar de top van de 1838 meter hoge [Wendelstein](#) met een prachtige uitzicht over de Alpen en haar uitlopers.

Vanuit Schliersee langs Bayrischzell de Sudelfeldstraße volgen. Deze weg gaat via vele bochten 323 meter omhoog naar de Sudelfeldpass en passeert skiparadijs [Sudelfeld](#). Via de 8 kilometer lange Tatzlwurmstraat naar het 700 meter lager gelegen [Inntal](#). De weg is vernoemd naar het mythische draakachtige dier dat in de kloof - dichtbij de ook naar hem genoemde herberg - zou hebben geleefd. Zo kom je in [Oberaudorf](#) - een mooie plek met traditionele hotels, leuke winkels met geweldige shoppingmogelijkheden en het hele jaar door een breed scala aan recreatieve en culturele activiteiten.

Oberaudorf - Bernau 50 km

Aan de grens van Tirol ligt het idyllische vakantiedorpje Oberaudorf. Het ligt in de mooie en attractieve bergregio Opper- Beieren tussen het Kaisergebergte en het Hockeck im Mangfallgebirge. Het schilderachtige dorpje in Chiemgau biedt een aantal attracties en monumenten. Op het dorpsplein staan traditionele huizen met prachtige muurschilderingen.



Van de vurige Tatzelwurm naar de Chiemsee

De weg richting noorden voert naar [Nußdorf am Inn](#): het mooiste dorp van Europa.

Na een kort ritje volgt [Neubeuern](#) met twee nauwe stadspoorten en een kasteel. Op de marktplaats staan prachtige huizen met rijkelijk gedecoreerde balkons, erkers en 'Lüftmalereien' (muurschilderingen).



Via [Rohrdorf](#) rijden we tussen de indrukwekkende, prachtige uitlopers van de Alpen door in de richting van [Frasdorf](#); een dorpje met uitgebreide wandelmogelijkheden door de Samerberg, een hooggelegen dal met goed beschermde landschapsgebieden. Via een panorama op de Kampenwandbahn komen we bij [Aschau im Chiemgau](#). Liefhebbers 11

kunnen het prachtige gebied boven bewonderen met een kabelbaan, 'de Kampenwandbahn'.

Bernau – Brechtesgaden 86,9 km

Langs weiden en bossen voert de weg naar [Bernau am Chiemsee](#). Vanaf de aanlegsteiger van [Bernau-Felden](#) varen er boten naar het [eiland Herreninsel](#) waar het beroemde slot Herrenchiemsee van koning Ludwig II staat.



Langs de oudste pijpleiding ter wereld

Als we verder rijden van Bernau aan de Chiemsee ligt halverwege tussen [Rottau en Grassau](#) het museum Salz & Moor (over zout en moerasland) tegen. Daar wordt informatie gegeven over de 'eerste pijplijn ter wereld': de pekelleiding, die zout vanuit de mijnen in het gebied rond Berchtesgaden naar Rosenheim vervoerde.

Na een afslag naar rechts aan het einde van het dorp [Grassauer](#) volgen we u [de Tiroler Ache-rivier](#) richting zuiden naar [Marquartstein](#); een gemeente vlakbij de berg de Hochplatte. Door de hoogte van 1.587 meter hebben we een uniek uitzicht over de Chiemsee en het geweldige landschap rond Chiemgau.

Vanaf hier blijft de weg stijgen in de richting van [Unter- und Oberwössen](#).

Vanaf nu gaat de Duitse Alpenroute nog maar in één richting: bergop 6½ km lang met een stijging van 12% omhoog naar de [Masereralm](#).

Voordat tussen **Rauschberg en Hinterberg** aan de horizon de biathlonhoofdstad Ruhpolding opduikt leidt de route door een voor de Alpen typisch natuurlandschap naar de unieke formatie van meren in het **Drie Merengebied** (Drei-Seen-Gebiet).



Langs het Holzknechtmuseum (het bosarbeidersmuseum) in Ruhpolding, het biathloncentrum de Chiemgau Arena rijden we richting het idyllische bergdorp **Inzell**; bekend van de internationale schaatswedstrijden in de Max-Aicher Arena.

Na Inzell bereiken we het laatste deel van de Duitse Alpenroute, midden in het prachtige landschap van de **Berchtesgadener Alpen**. Een aanrader tussen **Weißbach en Schneizreuth** is een wandeling door de natuur en romantische sfeer van de Weißbachkluff.

In het dorp **Ramsau** is een fotostop bij de parochiekerk van St. Sebastian, die 2012 haar 500-jarig jubileum vierde, verplicht.



Rijd langs het brullende water van de **Wimbachklouf** verder naar **Berchtesgaden**, waar een bezoek aan het koninklijk kasteel en het historische centrum een aanrader is.



Berchtesgaden - Salzburg 24,2 km

Berchtesgaden is een oud stadje gelegen in het dal van de **Berchtesgadener Ache** en wordt omgeven door hoge bergen. De bekendste berg is de Watzmann; omdat deze berg bestaat uit één hoge top en een aantal lagere wordt er gesproken over "Watzmann mit Frau und Kindern". Het gebied rond Berchtesgaden wordt aan drie kanten begrensd door Oostenrijk. Het plaatsje leeft van het toerisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een belangrijke plaats in Duitsland: op de **Obersalzberg**, vlak bij Berchtesgaden, woonden Hitler en andere hoge nazi's in het Adelaarsnest.

Aan het eind van de Duitse Alpenroute ligt de Königssee. Vanaf hier gaan er een elektrische boot naar het wereldberoemde heiligdom, pelgrimskerk St. Bartholomeus.



We vervolgen onze reis richting Bad Reichenhall

Bad Reichenhall - Alpenstad met charme

Vlak voor de poorten van Mozartstad Salzburg en harmonieus omringd door de bergen van het Berchtesgadener Land ligt het Beierse staatsbad, Bad Reichenhall. Het is een bezoekje waard, als tussendoortje op weg naar de Königssee, of als einde van de reis - om die dan tijdens een bad in de Rupertus Thermen in gedachten nog eens dunnetjes over te doen. In 1890 kreeg de stad bij koninklijk besluit de officiële titel 'bad' en sinds 1899 is Bad Reichenhall officieel het Beierse staatsbad.

Het milde, niet-irriterende alpenklimaat bevrijdt lichaam en geest tijdens een wandeling door het historische centrum met zijn middeleeuwse en dorpse karakter. Voetgangersstraatjes met Italiaanse flair en prachtige Jugendstilgebouwen zijn overal in de badplaats te vinden.

De rivier de Saalbach stroomt levendig en schitterend door het dorp en de prachtige parken en geeft deze 'Alpenparel' een groen gevoel én sfeer.

